

Preek E.H. Roger Nuyts

Dierbare familieleden en vrienden van **Chris** en zijn familie,

Wanneer wij hier nu samen zijn, dan is het op de 1ste plaats om uitdrukking te geven aan onze eerbiedige hulde voor **Chris Terlaeken** die ons te vroeg ontvallen is, en ten 2de omwille van ons oprecht meeleven met zijn kinderen, partner en familie, voor wie het heengaan van hun **pa, partner en broer** een groot verlies betekent.

We vormen samen toch een gemeenschap van mensen, die willen delen in elkaars vreugde én in elkaars leed en die dit voor de Heer willen brengen.

Het evangelie dat we gekozen hebben voor de uitvaartdienst van **Chris** gaat over Gods eindoordeel over het leven van de mens **of** om het anders te zeggen: hoe Jezus verwoordt wat in Gods ogen **echt belangrijk is**. Het is **de droom van God**, zegt Jezus, dat mensen **dienstbaar zijn** aan elkaar, voor elkaar in de weer zijn en zeker voor de minsten, de **behoeftigen**. Jezus zegt ons vandaag: *“Indien gij voor Mij iets wilt doen, indien gij Mij wilt zien, horen, aanraken of beminnen, doet dat dan voor één van mijn broeders en zusters, al was het de onbelangrijkste; doet het voor degene die behoeftig is, die hongerig is of als een vreemde voor u staat, voor de zieke en de gevangene”*. En dat geldt voor elke kleine en behoeftige mens, van baby, over de bedreigde werknemer, tot zieke oude mens. In de oproep die van hen uitgaat, klinkt iets door van Gods oproep tot ons. Daarom is de opgave die God aan ons geeft: ons elke dag opnieuw inzetten voor hen voor wie we ons verantwoordelijk weten, voor wie een beroep op ons doet, voor wie ons nodig heeft. Als we onszelf telkens opnieuw voor een stuk vergeten en prijsgeven om de anderen, beter, heler en gelukkiger te maken, dan beoefenen we pas echt de liefde zoals Jezus die voorgeleefd heeft, zoals ook in de 1ste lezing uit de Johannesbrief stond. Juist op die manier krijgt het leven van een mens een diepe zin. Het heeft iets goeds tot stand gebracht, het is volbracht.

Vanuit deze geloofsvisie willen we hier samen zijn rond het lichaam van **Chris**, die zich -onder meer naar het voorbeeld van zijn eigen vader vanuit zijn christelijke overtuiging -als sociaal man van jongs af ingezet heeft voor zijn medemensen en dat in zijn beroepsleven ook gedreven verder gezet heeft als vakbondssecretaris, voornamelijk actief in de witte sector. Daarover getuigen ook hier vandaag meerdere mensen.

Het is die waarde van het klaar staan voor anderen, vooral voor de kleine man, voor de minste, samen met de waarden van verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid die **Chris** heeft doorgegeven aan zijn kinderen en aan anderen.

Nu hij stilaan uitkeek naar zijn pensioen, voelde hij zich de laatste maanden moe en had hij wel wat lichamelijke klachten. Maar dat werd pas echt zichtbaar na Nieuwjaar, nadat hij eerst nog genoten had van een groot feest dat in Tombeek gehouden werd naar aanleiding van zijn 60^{ste} verjaardag rond Kerstmis.

Kort daarna werden zijn laatste weken, weken van kliniek, tijdens dewelke vele mensen hem kwamen bezoeken om sterkte en beterschap toe te wensen.

Chris heeft een hele tijd niet beseft dat hij zo ziek was en hield de hoop hoog. Maar plots is het snel gegaan en in hij ingezakt en vorige week donderdag overleed hij.

Nu **Chris** er niet meer is, staat zijn dierbaren en vrienden nog duidelijker voor ogen wie hij is geweest en wat hij voor zijn meest dierbaren, maar ook voor vele anderen betekend en gedaan heeft. Voortaan kunnen ze enkel met grote eerbied en dankbare liefde aan hem terugdenken omwille van al de zorgen en arbeid die hij in liefde voor hen verricht heeft, en kunnen ze trachten te doen wat hij heeft voorgedaan.

In deze dienst spreken wij ook ons christelijk geloof uit dat alles wat **Chris** gedaan en betekend heeft verder leeft, **ook** bij **God**, dat het niet voor niets is geweest, dat er zelfs niets van verloren gaat, omdat het door God gekend blijft en door Hem ook voltooid zal worden.

Wij spreken ons vertrouwen uit dat de Koning, nu tot **Chris** zal zeggen: *‘Komt, gezegende van mijn Vader en neem bezit van het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de schepping van de wereld’*. Moge God ook ons maken tot trouwe getuigen van zijn blijde boodschap: dat wij ons inzetten voor elkaar en speciaal voor wie behoeftig is.