

# HERFST.

Woorden: A. Van Oordtshoven

Muziek: Jos. Drouw.

Iroevig-stil



Langzaam vallen gele blaaren, langzaam dwar-



lend naar bemeen, vallen 3' op een bed van



na-ren want de wind en spaart er geen.



Door 't geblaerde der eiken, blaast de wind



en wordt niet moe; soms komt ook de zon



een kijken, iroevig om dat dwaas gedoe.

crescendo

2. Over eeuw, over landen, vliegen vlugge vlerken  
voort, hopend op de warme stranden,  
Op het land dat hen behoort.

zaerzaecht  
Winter komt nu aangetreden, met zijn  
mitten sneeuwdracht, zomer is al ver verleden,  
ook zijn groene bladerdracht.