

Vrienden,

Fijn dat jullie naar hier zijn gekomen voor deze kerstviering, fijn dat we samen kunnen vieren dat God ons zo enorm liefheeft dat Hij midden onder ons is willen komen in zijn Zoon Jezus.

Als een kind van mensen werd hij geboren en heeft hij heel ons bestaan willen delen, met zijn vreugde en verdriet, mislukkingen en geluk, leven en dood. Vooral het leven van de eenvoudigen, de armen, de zieken, de zondaars heeft hij gedeeld en opgetild. We kunnen het ons haast niet voorstellen: die grote verheven God is ons in Jezus Christus heel nabij gekomen. Het is een ondoorgrondelijk mysterie, niet te vatten. Maar dat geloven wij wel als christenen.

De afstand die er tussen God en de mens was, is met Christus sterk verkleind.

Hij wordt door de engel, de boodschapper van God, aangekondigd als een Redder, een verlosser. Hij is het Lichtend Kind dat ons sinds mensenheugenis is doorverteld, ***hét Licht van God*** dat veel sterker is dan al ons kunstlicht.

Hij licht op in mensen en in woorden die het duister verdrijven, die warmte uitstralen.

En er is ook in onze dagen grote duisternis, waaruit we moeten gered worden. Dat is zo in vele harten, in families en samenleving, in de politiek en ook in de kerk. Er zijn vele diepgaande hervormingen noodzakelijk.

Vooral de duisternis door de terreur en de aanslagen heeft ons in 2016 heel sterk aangegrepen en pijnlijk getroffen in Parijs, en op 22 maart ook in ons land en de voorbije dagen nog in Berlijn. Het kan ook pessimistisch stemmen en bij sommigen zelfs tot wanhoop drijven.

Daarvan moeten we bevrijd worden. En dat kan door ons af te stemmen op de grote liefde van God die op de eerste plaats blijkt uit het evangelie. Het is een *sterke boodschap* van liefde, vrede, leven, zelfs eeuwig leven, leven over de dood heen; en die boodschap moet weer in alle helderheid klinken en gedaan worden. Dan zal God echt eer gebracht worden en zullen we vreedestichtend zijn, zoals Hij dat wil.

Want het gaat om *de mensen* die God liefheeft en waarin Hij geboren wil worden.

Of je nu christen bent of moslim voor elke God-gelovige is God liefde.

Opvallend in die zin was het sterke getuigenis deze week van de Marokaanse Belg Mohammed El Bachiri die zijn echtgenote Loubna verloor bij de aanslag op 22 maart in Brussel – Maalbeek en achterbleef met 3 kinderen en een sterke liefdevolle herinnering aan zijn vrouw. In zijn situatie verkondigde hij een boodschap van hoop en liefde en draagt die maanden later door zijn tranen heen met groeiende kracht uit. Hij riep op tot een Jihad, maar niet gelijk welke Jihad, wel een Jihad van liefde. Eentje die geen haat kent en liefde toont. Deze humanistische moslim riep op tot dialoog en uitwisseling.

In de hoop dat de God van liefde ook in ons hart geboren mag worden en dat wij niet moedeloos worden, maar het licht van God dat in het Kind Jezus verscheen verder uitstralen, wens ik jullie allen een Zalig Kerstmis toe.