

Pasen 2014- Preekje

Lieve mensen, enkele weken geleden was er 2 weken na mekaar een uitzending op Één van Annemie Struyf over de nieuwe en jonge gemeenschap van de broeders en zusters van de Tibériade in Lavaux Sainte Anne.

In één ervan vertelde **broeder Bart** aan Annemie hoe hij 's morgens zijn medebroeders wekt door op de celdeur te kloppen, één na één, en te zeggen: **“De Heer is verrezen! of ‘De Heer is opgestaan!’**” En de broeder die gewekt wordt behoort dan te zeggen: ‘alleluia, alleluia’ of ‘ja, Hij is waarlijk opgestaan’. *“Dat moet saai zijn, dat elke keer te moeten aanhoren”*, zei Annemie! Toch niet, zei broeder Bart *schalks: op een morgen* zei ik: ‘de Heer is opgestaan’ en *de broeder antwoordde: ‘nu al’!!!*

Ja, de Heer is opgestaan: nu al !

De eerste die dit nieuws vernam was Maria van Magdala of Maria Magdalena. Zij die zo vroeg in de morgen naar het graf ging om haar Dode Geliefde Meester te bewenen; vond op de plaats van de dood, het nieuwe leven.

De Levende Geliefde sprak haar aan: ‘Maria’. Haar droefheid veranderde in vreugde toen ze de opdracht kreeg: **‘ga zeggen dat Ik leef!’** En dat ze naar Galilea moeten gaan, om zelf te doen wat Jezus daar in hun bijzijn gedaan had. Dan zullen ze Hem zeker zien. En ja... zij werd de vreugdebode.

De Heer is opgestaan: nu al !

De mannen vernamen die eerste paasmorgen die vreugdevolle boodschap: de dood is overwonnen: Jezus is onze opgestane Heer geworden!

En **ook zij worden uitgenodigd te gaan zeggen**: dat Hij leeft; en ook zij worden vreugdeboden.

Ja, de Heer is opgestaan: nu al!

Ook voor elk van ons - nu - op deze paasdag.

Maar je verrijst in je leven het hele jaar door:

- elke keer als je verdriet verandert in vreugde
- elke keer als je wanhoop doet kantelen naar hoop
- elke keer als je egoïsme verandert in naastenliefde
- elke keer als je gierigheid verandert in mildheid
- elke keer als je ontmoediging verandert in levensoptimisme

elke keer breekt dan de Levende Geliefde door.

Zo durven mensen opnieuw leven en spreken, dromen en handelen zoals Hij het hen had voorgedaan. Is dit niet zalig?!

Mocht je dit ook ervaren in je leven en zo ook een vreugdebode worden!

Dat is mijn Paaswens voor ieder van u!

Roger Nuyts, pastoor.