

Er zijn weer druiven... TWEED DVD'S IN DE REEKS DRUIVENTELERS, VROEGER EN NU

De eerste kijkers waren lovend over de documentaire 'Er zijn weer druiven...'. Een kijker omschreef de dvd als heel actueel, didactisch en hoopvol voor de serristen. Een andere trouwe lezer besloot dat de dvd nu al een film met archiefwaarde is voor de druivenstreek. Ook elders in Vlaanderen, ontdekten onze contactpersonen de eerste documentaire.

Ontdek het zelf, want de vrolijke druivenkopers lachen u toe sinds donderdag 13 februari. Al veel lezers haalden hun eerste dvd op het drukkerijadres van De Serrist op. Nog deze maand zal u de affiche zien verschijnen. Er zijn inderdaad weer druiven... Een oogst op dvd. Letterlijk en figuurlijk. Vertelt u het voort? Verwijs dan naar De Serrist. Uw weekblad is het belangrijkste informatiekanaal met uitleg over deze journalistieke documentaires.

Laurent deed het in 2009 en hij stelde opmerkelijke vragen aan serrist Flup Luppens. Marlène de Wouters beleefde het in 2010. Marc ridder Sleen maakte in 2011 de dag goed. Zjef Vanuytsel liet het zich in 2012 welgevallen. Will Tura zorgde in 2013 voor de feestelijke noot.

Bovendien bevat deze dvd bijzondere fragmenten uit de verhalen van oudere telers en streekkenners, zoals Réne Janssens, Francis Stroobants, Felix Vanderlinden, Pierre De Wolf, Marcel Puttemans, Frans Dekerk, Erna Verheyen... De film duurt alles samen 80 minuten. Hij bevat ook oude foto's uit de fototheek van het KIK, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Met de vijf eregasten is het ook vaak een ontroerende en grappige film geworden. Hoor en zie hoe Marc Sleen reageert op de perlsui en gasten, terwijl hij een eerste tros knipt. 'Au, mijn vin-

streek. Door onvoorziene extra monteertaken voor de eerste film, 'Er zijn weer druiven...', zal ik er nog zeker drie weken aan voortwerken. Maar nu is er alvast de eerste dvd én ze zijn allebei te reserveren voor thuisbezorging of ophaling op het drukkerijadres. Dankzij uw reservaties kan Science Press vzw de dvd's zo voordelig mogelijk aanbieden. Door vooraf te laten reserveren, weten we ook welk aantal dvd's nodig zijn en bij De Serrist moeten klaarliggen. Reserveer dus gerust op tijd.

BESCHIKBAARHEID

Het weekblad De Serrist is de belangrijkste bron van informatie over deze dvd's. Als de tweede dvd klaar is en bij De Serrist ligt of wordt verstuurd, zal dat nieuws het eerst in uw weekblad staan. Ook als de films later elders worden aangeboden, zal u dat hier lezen. We zorgen ook voor voldoende stuks van elke film. We zijn dankbaar dat al veel lezers de twee dvd's reserveerden. Dat is heel bemoeidigend.

Voor alle duidelijkheid: om de twee dagen weet ik welke reservaties werden betaald via de meegedeelde bankrekening. Een lijst die ik doorstuur naar De Serrist. Het heeft geen nut De Serrist zonder voorafbetaling te bezoeken.

Dezelfde werkwijze geldt later voor beide dvd's en voor de tweede dvd 'Het bedrijf van Schimp', maar dat leest u later opnieuw in uw weekblad. Uiteraard zorgen we voor een voorraad dvd's.

ONTVANGEN OF OPHALEN?

Dvd's dupliceren kost enkele dagen tijd. Ophalen?

Van 'Er zijn weer druiven...' liggen sinds donderdag 13 februari exemplaren op het drukkerijadres klaar. Thuisbezorging? De al bestelde postpakjes worden altijd spoedig verstuurd.

Voordelig bestellen? De prijs is 15 euro per dvd bij ophaling in De Serrist. Het is 5 euro meer of 20 euro per dvd, als u kiest voor thuisbezorging in een postpakje dat in een brievenbus past.

Reserveert u nu al uw dvd's? Schrijf per dvd 15 of 20 euro over naar de rekening: BE87 0003 8395 48 94 – Jean-Pierre Dubois. Met mededeling: 'reservatie dvd Druiven en dvd Schimp van Science Press vzw' (als u de twee dvd's reserveert; anders vermeldt u enkel de gewenste titel).

Opbrengst investeert Science Press vzw trouwens in nieuwe films. Dit blijft ook de vaste prijs voor deze eerste dvd-reeks. Eind februari en kort daarna: nieuws over de beschikbaarheid van de film 'Het bedrijf van Schimp'. Hartelijk dank voor uw belangstelling en reservaties. Veel kijkplezier met 'Er zijn weer druiven...'. ■

Jean-Pierre Dubois
wetenschapsjournalist
documentairemaker
Science Press vzw



Een stapeltje van de dvd 'Er zijn weer druiven...' ligt sinds 13 februari bij De Serrist. Alleen wie vooraf gereserveerd heeft, kan daar een eigen dvd ophalen. Vertel het voort... De Serrist is het belangrijkste informatiekanaal over de reeks Druiventelers, vroeger en nu. Een project met steun van Provincie Vlaams-Brabant en met medewerking van actieve en gepensioneerde druiventelers, oudere streekbewoners en streekkenners, en het weekblad De Serrist.

DRUIVEN...

De eerste journalistieke dvd-documentaire is 'Er zijn weer druiven...'. Best wel een unieke film, omdat u de opmerkelijke eerste oogst meebeleeft alsof u er zelf bij bent. Kijkers zitten ook op de eerste rij als de druiventelers hun kwaliteitsdruiven schenken aan de Vlaamse minister-president Kris Peeters. Ook is bondig uitgelegd en op mooie beelden te zien wat de Beschermd Oorsprongsbenaming of BOB betekent als bijzonder Europees keurmerk voor heel bijzondere tafeldruiven. De serristen die verenigd zijn in De Sterredruif, riepen in de zomer van 2009 ook een nieuwe traditie in het leven. De eerste oogst of knip van een rijpe tros, door een bekende en gewaardeerde persoon. Prins

ger!', galmt het door de serre van Erik Van Camp.

TWEDE DVD

De tweede journalistieke film is 'Het bedrijf van Schimp'. De dvd steunt in de eerste plaats op de verhalen van vijf vertellers. Zij kennen het grootste druiventelbedrijf elk op hun manier. Hoeilander Hubert Didden groeide op de Dumberg op, want zijn ouders waren huisbewaarders op de grootste site van de serristenfamilie Schimp. De vertellers die in het bedrijf werkten, getuigen over de werk- en levensomstandigheden. Ook bezochten we de drie sites van het bedrijf van Schimp: op de Dumberg, Maleizen en Welriekende. De film wordt dus een stuk sociale geschiedenis over de druiven-